

Hey aha ha...hey aha ha...
Jis ke aane se rango mein
Doob gayi hain shaam
Jis ke aane se rango mein
Doob gayi hain shaam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam hey aha ha....
Jis ke aane se rango mein
Doob gayi hain shaam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam hey aha ha..

Rang hain sonaa, rup hain chaandee,
Aankhe hain neelam
Honthh hain kaliyaan, daat hain moti,
Zulfe hain resham o ho..
Rang hain sonaa, rup hain chaandi,
Aankhe hain neelam
Honthh hain kaliyaan,
Daat hain motee, julfe hain resham
Bharatlyrics.com
Jaise gajal hai, jaise kanwal hai,
Jaise chhalakataa jaam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Hay aha ha..

Palakon kee chhaanw saans kee
Khushaboo, baahon kaa sandal
Maathe kaa sooraj tan ke ujaale,
Chaal kee ye halachal o ho ...
Palakon kee chhaanw saans kee
Khushaboo, baahon kaa sandal
Maathe kaa sooraj tan ke ujaale,

Chaal kee ye halachal
Jism sunaharaa, chaand saa
Cheharaa, dil ke liye aaraam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Hay aha ha..

Husn kee malikaa, rup kee raanee,
Khwaabon kee shahajaadee
Jab se milee hai, dil mein huyee hai,
Khwaabon kee aabaadee o ho..
Husn kee malikaa, rup kee raanee,
Khwaabon kee shahajaadee
Jab se milee hai, dil mein huyee hai,
Khwaabon kee aabaadee
Jis ke liye main is duniyaan
Mein le loo har iljaam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam hay aha ha..
Jis ke aane se rango mein
Doob gayi hain shaam
Jis ke aane se rango mein
Doob gayi hain shaam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam
Soch rahaa hoo kis se puchhoo,
Us ladaki kaa naam hay aha ha..

More Lyrics from [Diljale \(1996\)](#)